



---

## Nieuwsflits – Januari 2023

Beste lezers van dit bericht,

Door omstandigheden -o.a. griep (!)- verschijnt deze maandelijkse nieuwsflits enkele weken later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Kerstwensen zijn daardoor inmiddels achterhaald, maar Nieuwjaarswensen mogen nog net. Dus: allen veel 'heil en zegen' toegewenst in het nieuwe Anno Domini 2023!

Graag informeren we u over de navolgende activiteiten/ontwikkelingen.

### **N.B.: Wijziging in data ontmoetingen 2023!**

De eerstvolgende datum waarop in het komende jaar een RvK-ontmoeting plaatsvindt verschuift van donderdag 23 februari 2023 naar **dinsdag 21 februari 2023**. De datum voor een tweede ontmoeting, te weten **donderdag 12 oktober 2023**, blijft gehandhaafd.

Noteer beide data alvast in je agenda s.v.p.!

### **Internationale Week van Gebed 2023**

Zondag 15 januari a.s. vindt om 11:00 uur weer de traditionele Oecumenische Viering in het kader van de internationale Week van Gebed voor de eenheid van Christenen plaats in de R.K. Kathedrale Basiliek St. Bavo aan de Leidsevaart. Hiermee wordt de Week van Gebed 2023, die duurt van 15 t/m 22 januari, geopend.

Gebed is als adem van de kerk. Het brengt leven, verbinding en eenheid. Daarom organiseert de Raad van Kerken Nederland al tientallen jaren in samenwerking met Missie Nederland de gebedsweek; zie voor meer info [Week van gebed 2023](#). Deze keer is het thema: *Doe goed, zoek recht*. Zoals ieder jaar is dit thema voorbereid in één van de deelnemende landen.

In de samenleving zien we hoe verdeeldheid, polarisatie en discriminatie toenemen. Samen bidden werkt als een krachtig wapen tegen deze ontwikkeling. We willen bidden voor een einde aan het onrecht van ongelijkheid en racisme en voor herstel van verbinding. De kerk kan hierin een cruciale rol spelen. De profeet Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen goed te doen; samen gerechtigheid te zoeken, samen de onderdrukten te bevrijden, samen de wezen te beschermen en samen op te komen voor de weduwen. Deze uitdagende oproep van Jesaja geldt ook voor ons vandaag. Hoe kunnen wij als christenen in eenheid het kwaad en het onrecht van onze tijd het hoofd bieden? Hoe kunnen wij het gesprek met anderen aangaan en hen – inclusief hun pijnlijke ervaringen – werkelijk zien? De gebeden in deze week hebben de kracht om ons diep te veranderen – persoonlijk én als groep. Laten we openstaan voor Gods aanwezigheid hierbij terwijl we de strijd aangaan voor gerechtigheid in onze samenleving.

Dagelijks is er zowel 's morgens (van 9-11 uur) als 's avonds (tussen 20-22 uur) een viering in de kapel van Stem in de Stad .

Daarnaast is er de hele week in de kapel gelegenheid voor een moment van stilte en gebed.

Wil je meebidden in Haarlem? De website [www.huisvangebedhaarlem.nl](http://www.huisvangebedhaarlem.nl) geeft meer informatie.



### **Antonius Gemeenschap op reis**

In het jaar 2023 zullen we als Antonius Gemeenschap met ons vredesgebed -wat altijd plaatsvindt op de eerste maandag van de maand- én met het aperitief voor de ziel -wat altijd plaatsvindt op de derde zaterdag van de maand- door Haarlem gaan reizen. Dit omdat vanwege verkoop van de kerk aan de Nieuwe Groenmarkt onze vertrouwde vaste plek niet meer beschikbaar is. Vandaar dat we, net als destijds de eerste Franciscanen/bedelmonniken, in 2023 gaan rondtrekken langs plekken waar we welkom zijn.

Het vredesgebed bestaat in april 2023 al 40 jaar. Elke eerste maandag van de maand, na het klinken van de sirenes, een gebed om vrede in de wereld. Het aperitief voor de ziel staat telkens in het teken van de wijze waarop Franciscus en Antonius in de wereld stonden. Zorg hebben voor mensen, vooral kwetsbare mensen. Na het aperitief komen we samen om een aperitief te drinken en vooral elkaar te ontmoeten. Wilt u de adressen weten waar we gaan samen komen:

<https://www.antonius-gemeenschap.nl/schema23/>

### **Nieuwsbrief voor de relaties van SchuldHulpMaatje Zuid Kennemerland**

SchuldHulpMaatje Zuid Kennemerland bestaat nu ongeveer een jaar. SchuldHulpMaatje Zuid Kennemerland is verbonden aan de landelijke stichting SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje helpt iedereen met schulden om zelf weer grip te krijgen op de eigen geldzaken. Samen zorgen ze voor inzicht in de financiën en waar mogelijk ondersteunen ze bij het afhandelen van de huidige schulden. Zij bieden hulp en ondersteuning, maar zij geven geen financiële middelen om schulden af te lossen. De maatjes van SchuldHulpMaatje zijn goed opgeleide vrijwilligers.

Lees hier meer over op [SchuldHulpMaatje](#).

### **Update van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen**

Nieuwe bisschop:

In de Kerk van Jezus Christus HLD zijn geen betaalde voorgangers. Zoals gebruikelijk heeft er een wisseling plaats gevonden in het kerkbestuur. Per 1 november is Daniël Westra met dank ontheven. De nieuwe bisschop is Michael Stigter. Zijn raadgevers zijn David Reijnders en Chris Calalang.

Kerstpakketten:

Samen met Zoetermeer en Almere is er in Haarlem weer een kerstpakketten-project opgezet.

In samenwerking met externe organisaties (zoals de Voedselbank, Protestantse Kerk, Rooms Katholieke Kerk, Levend Waterkerk, Oekraïense gezinsopvang, etc.) zijn er ruim 1250 kerstpakketten samengesteld en verspreid.

De Kerk van Jezus Christus HLD doet er alles aan om behoeftigen te helpen en daarbij met anderen samen te werken. Lees wat er op internationaal gebied gebeurt [hier](#)

### **Pathé en Present Haarlem bieden een gratis film voor financieel kwetsbare gezinnen**

Stichting Present Haarlem organiseert in samenwerking met Pathé Haarlem een gratis filmvertoning voor gezinnen die deze maanden lastig rond kunnen komen en daardoor geen geld hebben voor een uitje met hun kinderen. Dus even, in deze zware tijd, een lichtpuntje! Het is een 6+ film, Nederlands gesproken. Zij hoeven zich alleen aan te melden via deze link <https://forms.gle/RaDDx1n5jKxupYjV6> en op zaterdag 21 januari om 9:45 te zijn bij Pathé Haarlem-Centrum. Vanwege het beperkte aantal plekken is opgave verplicht en vol = vol!

### **Taarten na de film**

Om deze ochtend een extra feestelijk tintje te geven is het de bedoeling dat de bioscoopbezoekers naar huis gaan met een door een vrijwilliger zelfgebakken taart.

Zou jij hieraan bij willen dragen door een taart te bakken voor zo'n gezin zodat ze nog lekker na kunnen genieten van een gezellige ochtend? Geef je op via deze [link](#)

Taarten moeten op zaterdag 21 januari tussen 10:00 en 11:30 gebracht worden naar Pathé Haarlem.

## Verhalenhuis Haarlem

Het programma voorjaar 2023 is uit!

Het nieuwe programma staat nu online en valt bij velen van u de komende week ook op de deurmat. De komende maanden staan er weer heel veel mooie activiteiten geprogrammeerd. Zo gaat na 2 jaar eindelijk An Other Passion door, presenteren we de nieuwe TheaterTapas avonden en wordt het Stabat Mater uitgevoerd door het Pergolesi Ensemble. We verwelkomen ook weer vele koren met hun concerten en rondom 5 mei hebben we een uitgebreid theater, film en lezingen programma.

Nieuw is het Cultuurtuin programma wat iedere laatste zondag van de maand als kunst- en cultuur 'festival' wordt gehouden in Haarlem-Noord. Natuurlijk gaan de maandelijkse filosofie avonden door met bekende sprekers uit het hele land, de overdag activiteiten, zijn er heel veel mooie films te zien, en presenteren we weer vijf nieuwe en immer populaire ligconcerten in 2023.

Ook komend jaar worden onze tarieven nauwelijks verhoogd. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de wijk kunnen blijven genieten van professionele kunst- en cultuur. De Cultuurtuin activiteiten kosten zelfs maar €2,50 of €5. We ontmoeten u allen graag de komende maanden in [Verhalenhuis Haarlem](#)

## Stadsklooster Haarlem - Taizé zangavond

Vanaf januari start Stadsklooster Haarlem met een moment van samen zingen: Meditatief zingen met Taizé liederen!

Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap is het feit dat ze vaak meditatieve liederen samen zingen; vaak korte liederen die vele malen worden herhaald.

Je krijgt nu de kans om de kracht van deze liederen te ontdekken. Door de herhaling breng je de essentie van het lied dieper en dieper je bewustzijn in. Zo kan het lied integreren in je denken, voelen, waarnemen en handelen. Zingen wordt zo een heel concreet werkende kracht.

Onze Taizé avonden worden begeleid op piano door Jan-Hendrik Veenkamp die inmiddels een begrip is in Haarlem wat betreft Taizé en dit op een uiterst bezielde manier vormgeeft. En ze vinden plaats in de prachtige Waalse Kerk, in het centrum van Haarlem.

De eerste Taizé avond is op dinsdagavond 24 januari, 19.45 – 22.00 uur.

Je reserveert je ticket [hier](#)



Stadsklooster  
Haarlem

## Nieuwjaarsreceptie 23 januari a.s.

Op maandagavond 23 januari willen we elkaar als betrokkenen bij de kerken van Haarlem ontmoeten op de nieuwjaarsborrel van ons netwerk.

Met een hapje en een drankje willen we toosten op het nieuwe jaar en een zegen vragen over ieders deelname aan de Kerk van Haarlem.

**Datum: maandag 23 januari**

**Tijdstip: 17.30 - 19.30 uur**

**Locatie: Werkcafé LaatBloeien, Raamvest 29A, Haarlem**

Je bent van harte uitgenodigd!

*Voor de catering is het handig om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.*

*Geef je aanwezigheid dus door via: <https://forms.gle/BZvWB4HwxrkZaGvEA>.*



Weten jullie over een activiteit of nieuwsitem dat van belang kan zijn voor deze nieuwsbrief of hebben jullie een bemoedigend verslag om te delen met de andere kerken, stuur dan een bericht naar [rvkhaarlem@gmail.com](mailto:rvkhaarlem@gmail.com)  
Wij behouden ons wel het recht voor om vervolgens af te wegen of wij alle toegezonden berichten opnemen in onze eerstvolgende Nieuwsflits.

Wil je dit bericht niet meer ontvangen stuur dan een bericht naar [rvkhaarlem@gmail.com](mailto:rvkhaarlem@gmail.com)

Wil je een ander mailadres toevoegen dan kun je dit op hetzelfde adres melden.